

HET VERZET VAN DE KONINGIN

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, was het snel duidelijk dat het Nederlandse leger veel zwakker was dan het Duitse. Al na vijf dagen moest Nederland zich overgeven. De Duitsers werden de baas in Nederland. Koningin Wilhelmina en de ministers sloegen op de vlucht.



Op 14 mei 1940 hield Wilhelmina vanuit Londen haar eerste radiotoespraak. Ze zei dat de Nederlanders niet op moesten geven en moesten blijven vechten voor hun land.



In een Engelse krant stond dat de Nederlandse koningin op het nippertje was ontsnapt.

WILHELMINA VLUCHT NAAR ENGELAND

Eigenlijk wilde Wilhelmina bij de Nederlanders blijven. Maar de Nederlandse legeraanvoerder overtuigde haar om mee te gaan: hij was bang dat zij door de Duitsers als gijzelaar gebruikt kon worden. Daarom vertrok ze toch naar Engeland, samen met de ministers.



Prinses Juliana, de dochter van Wilhelmina, vluchtte naar Canada. De Nederlanders zagen vooral zoete plaatjes van haar gezin. Hier met baby Margriet die in de oorlog werd geboren.

WILHELMINA'S VERZET

Wilhelmina steunde vanuit Londen de strijd tegen de Duitsers in Nederland. Ze hield radiotoespraken waarin ze de Nederlanders aanmoedigde om zich te verzetten. De Duitsers waren daar woedend over! Ze namen in september 1941 alle bezittingen van de koningin in beslag. De Nederlanders en de Geallieerden bewonderden Wilhelmina juist. Winston Churchill, de premier van Engeland, zei ooit over haar dat ze 'de enige man' in de Nederlandse regering was.

Sinds kort is bekend dat Juliana tijdens de oorlog ook hard werkte aan de Nederlandse bevrijding. Zij reisde heel Canada en Amerika door om toespraken te houden over de strijd tegen Hitler. Ze bezocht regelmatig de Amerikaanse president Roosevelt om met hem te overleggen.



JULIANA VEILIG IN CANADA

Kroonprinses Juliana vluchtte met haar man Bernhard en dochtertjes Beatrix en Irene naar Canada. Irene was nog een baby en werd vervoerd in een speciale kist die bestand was tegen gifgasaanvallen. In Canada was het veiliger dan in Engeland, omdat daar geen Duitse bommenwerpers kwamen.

VIJF DAGEN OORLOG

In Duitsland kwamen in 1933 de nationaalsocialisten (nazi's) aan de macht. Hun leider Adolf Hitler werd Rijkskanselier. Hij vond dat Duitsland na de Eerste Wereldoorlog onrecht was aangedaan. Hitler wilde zijn land weer groot en sterk maken. Eerst probeerde hij op een vreedzame manier het Duitse rijk groter te maken. Later deed hij dit met geweld. In mei 1940 begon hij een grote aanval op Nederland, Frankrijk en België. Er werd teruggevochten, maar na vijf dagen moest Nederland zich al overgeven. Duitsland had meer soldaten en meer en moderner oorlogsmaterieel. Rotterdam was gebombardeerd en Duitsland dreigde nog meer steden aan te vallen. Op 15 mei 1940 tekende Nederland de capitulatie. Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland. Duitse troepen bleven in Nederland. Daarmee begon de bezetting.